



- [Begin pagina](#)
- [English page](#)
- [Engelum](#)
- [Geschiedenis](#)
- [Dorpsfoto's](#)
- [Kerkklokken](#)
- [Bewoners](#)
- [Dorpsbelang](#)
- [Verenigenen](#)
- [Jeugdclub](#)
- [De oude doos](#)
- [Woningaanbod](#)
- [Sponsors](#)
- [K.v.Sla Raak](#)
- [Museum](#)
- [Fietsroute](#)
- [Links](#)
- [Archief](#)
- [Redactie](#)
- [E-mail](#)
- [Gastenboek](#)

LENTEE!

Wij zullen ons even voorstellen:



Ik ben Anne-Wil Bakker

& ik ben Julia de Klerk

wij zijn van de nieuwe jeugdredactie.

Wij gaan deze eerste keer over de Lente en Pasen schrijven.

Dit is...



de krokus



dit is de madelief



Dit is de witte narcis(hier komt straks een stukje over)



lammetjes schattig HÈ





de trompetnarcis!

De trompetnarcis groeit van maart t/m mei.

Het type is vast.

Hij kan 20 tot 30 cm hoog worden.

Hij is te zien in Nederland en België en is zeer zeldzaam in Frankrijk.

Zo ziet hij er uit: de bladeren groeien vanuit de voet, en zijn smal, puntig en blauw/groen.

De bloemblaadjes zijn lichtgeel en bijkroon is heldergeel.

Bijzondere kenmerken: de bloemblaadjes zijn langer of even lang als de bijkroon.

De witte narcis!

De witte narcis groeit in april en mei.

Hij kan 30 cm hoog worden

Het type is vast.

Hij groeit op vochtig grasland op kalkgrond.

Je kunt hem vinden in Nederland en België, in Frankrijk vooral in Pyreneeën, alpen, Massief Centraal en Jura.

Bijzondere kenmerken: Hij heeft witte bloemen met korte, lichtgele bijkroon met rode rand.

Lente/Pasen moppen en raadsels.

Op een stralende voorjaarsdag ontmoeten twee waarzegsters elkaar.

“Wat een weertje hé?” zegt de een . “Nou” zegt de ander, “het doet me denken aan de lente van 2012!”

Jantje staat voor een stoplicht. “Het word lente...”zucht hij. “Hoezo?”

Vraagt de jongen naast hem. “Knopjes!”zegt Jantje terwijl hij naar de knopjes van het stoplicht wijst.

Wat is het verschil tussen een witte en een zwarte kip? Een zwarte kip kan wel witte eieren leggen, maar een witte kip geen zwarte.

Hoe herken je een Belgische kerstman???

Hij heeft een zak vol paaseieren bij zich.

Wat is onzichtbaar en ruikt naar wortel???

Een konijnenwind!!

Het is Pasen. De kinderen van de boer hebben eieren beschilderd. Als de haan de beschilderde eieren ziet, word hij pislink. Hij rent naar de dichtstbijzijnde pauw en mept hem op zijn snavel.

waarom legt een kip eieren?

Als ze ze gooit gaan ze kapot.

Hhihiiiiihhiiiihhahahahahaahahahahohohohohohohohohohohoh grappig!

Heb je vragen? Leuke ideeën? Of weet je leuke moppen/raadsels?

Mail dan ons via annewilenjulia@gmail.com

[<<Terug](#)