



- [Begin pagina](#)
- [English page](#)
- [Engelum](#)
- [Geschiedenis](#)
- [Dorpsfoto's](#)
- [Kerkklokken](#)
- [Bewoners](#)
- [Dorpsbelang](#)
- [Verenigingen](#)
- [Jeugdclub](#)
- [De oude doos](#)
- [Woningaanbod](#)
- [Sponsors](#)
- [K.v.Sla Raak](#)
- [Museum](#)
- [Fietsroute](#)
- [Links](#)
- [Archief](#)
- [Redactie](#)
- [E-mail](#)
- [Gastenboek](#)



Tijd voor de redactie om het 'ware' verhaal te horen. Wypke noemt met nadruk dat ook hij het verhaal van overdracht heeft, maar hierdoor is het voor ons niet minder interessant.

In 1480 stond er tegenover de woning van de fam. Terpstra nu, achter het maisveld de state van Skerne Wibe. Skerne Wibe was een berucht man en zeker niet geliefd bij de heren en dames van de omliggende state's. Wel kon Skerne Wibe het vinden met de arme bevolking. Doordat hij ruzie had met iedereen om zich heen werden er verschillende moordaanslagen beraamd.



Skerne Wibe had rondom het slot diepe sloten laten graven, de zogeheten Loopgraven. Zo diep dat zijn omgeving niet kon zien dat hij de state verliet. Op het tegenoverliggende weiland waarop nog een boom staat waaruit kan worden opgemaakt dat er vroeger bewoning was stond altijd een hek waarop de 'loopgraven' stond. Uiteindelijk is deze vervangen en is de naam loopgraven niet meer gebruikt. Totdat Wypke op het idee kwam dit tijdens de 'merke' als versiering te gebruiken. Hiermee wordt het verhaal van Skerne Wibe levend gehouden.



De bewuste boom

Naast het gebruiken van de loopgraven bedacht Skerne Wibe allerlei manieren om zijn vijanden te misleiden. Zo was hij geschoren. (hieraan dankt hij de naam Skerne Wibe, geschoren Wibe). In die tijd droeg iedereen een baard, maar Wibe was geschoren en gebruikte verschillende “plak” baarden om zich onherkenbaar te kunnen verplaatsen. Ook smeedde hij de hoeven van zijn paard andersom. Zodat mogelijke vijanden dachten dat hij thuis was omdat de richting van de hoofafdrukken dit aangaven. Naast de woning van de fam. Terpstra ligt een heuvel, een verhoogd stuk grond. Hierop woonde de tuinman en handlanger van Skerne Wibe. Deze plek werd als vluchtplek gebruikt voor het mogelijk opkomende water. De plek is nu beschermd en mag niet bebouwd worden.



Al met al konden deze afleidings manoeuvres van Skerne Wibe niet voorkomen dat hij werd gedood. Op een avond in 1481 stond hij voor het raam en werd gedood door een kogel, maar er zijn ook verhalen die spreken over een pijl. Zijn nicht uit Ysbrechtum (Epemastate) zat achter de moord en de state van Skerne Wibe werd in brand gestoken. In 1482 werd hij weer opgebouwd en Grovestijn genoemd. Deze werd in 1757 afgebroken en toen werd Sirtemastate gebouwd. Nu staat er niks meer alleen de boerderij van de fam. Koopal draagt de naam: Sirtemastate wat verwijst naar de geschiedenis. Zo ook de ‘de Loopgraven’ op de gevel van de fam. Terpstra.

[<<Terug](#)