



## Nieuwe bewoners Peter en Dicky van der Veen

- [Begin pagina](#)
- [English page](#)
- [Engelum](#)
- [Geschiedenis](#)
- [Dorpsfoto's](#)
- [Kerkklokken](#)
- [Bewoners](#)
- [Dorpsbelang](#)
- [Verenigingen](#)
- [Jeugdclub](#)
- [De oude doos](#)
- [Woningaanbod](#)
- [Sponsors](#)
- [K.v.Sla Raak](#)
- [Museum](#)
- [Fietsroute](#)
- [Links](#)
- [Archief](#)
- [Redactie](#)
- [E-mail](#)
- [Gastenboek](#)





**Donderavond waren we te gast bij Peter en Dicky van der Veen. Sinds zes weken wonen ze aan de Marten Koopalstrjitte in het huis van Daan en Griet Wassenaar.**

**Peter en Dicky woonden in Leeuwarden in de wijk: Zuiderburen. Hier hadden ze een groot huis. Toen hun twee kinderen snel achter elkaar de deur uitgingen besloten ze hun huis te koop te zetten. Ze hadden de wens wat meer landelijk te gaan wonen en kwamen zodoende in Engelum terecht. Een mooi en vriendelijk dorpje en toch maar 8 km van de stad. Toen bleek dat ze hun huis redelijk snel konden verkopen hebben ze de knoop doorgesneden en hun huidige huis gekocht. Ze genieten van de 'vrijheid', het landelijk zicht, de gemoedelijkheid en de vriendelijke mensen. Het gevoel dicht bij de natuur te leven werd bevestigd toen ze werden verrast door een pauw, die langs wandelde met kuikens. ( Zie foto) .**



**Dicky werd door dit schouwspel geïnspireerd om het volgende gedicht te schrijven:**

***Zomaar ineens***

voorzichtig en omzichtig

zomaar ineens ongestoord foerageert

er een moeder Pauw met jongen in de tuin

hoe sierlijk ze samen naar hartelust wandelen

vlak onder het vensterraam

ik sta verwonderd en perplex te genieten

van de flora en fauna in eigen tuin

deze dierenwereld brengt je spontaan

in een blijde stemming

laat mijn gedachten meevoeren

om alles wat leeft, groeit en bloeit zo boeit

in zijn eigen waarde goed te gaan zien

zwart op wit

wat een voorrecht dat je dit mag beleven

deze prachtige natuur aanschouwing

dat alles gebeurt zo vlak bij het huis

heel bijzonder moment

vooral omdat wij sinds kort wonen

op een geweldige plek

in het pittoreske rustige dorpje Engelum

met zijn prachtige weidse uitzicht

met een camera in de hand

schieet ik enkele foto's van deze dierenpracht

die zo op hun eigen wijze manier

rondlopen in het dorp

uiteindelijk kuierden zij verder

waarbij moeder Pauw

af en toe nog eens mijn richting uitkeek

met een aparte blik knikte van,

bedankt en wellicht tot ziens

goedendag, mevrouw...

© Dicky v/d Veen

geschreven 09 11 2009



**Peter werkt bij de KPN als trouble shooter. Hij houdt zich bezig met complexe problemen op allerlei gebied. Dat hij kundig is op meerdere gebieden komt naar voren wanneer we vragen naar hobby's. Peter verbouwd niet alleen graag zijn woning maar doet werkelijk alles zelf, van schilderen tot het aanleggen van een nieuwe cv instalatie met alles wat daarbij komt kijken. Ook staat een ruime garage op zijn wensen lijstje. Waar in hij oude auto's wil gaan opknappen. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan een oude Porsche!**

**Dicky was 7 jaar geleden, door ziekte gedwongen haar werk als verzorgende op te geven. Ze ging door een diep dal en besloot haar verhaal van zich af te schrijven. Dat schrijven bracht zoveel positieve kracht dat ze besloot te gaan dichten. Nu zeven jaar later wil ze zichzelf geen dichteres noemen, maar dat kenners daar anders over denken blijkt. Er zijn namelijk uitgevers gevonden die serieuze belangstelling tonen voor haar gedichten. Er worden in 2010 dan ook twee**

**dichtbundels uitgegeven!**

**Naast het dichten en schrijven, heeft Dicky nog tal van hobby's zoals tuinieren, wandelen en reizen. Ook wijst ze ons met trots een olifantenverzameling.**





**Al met al komt het erop neer dat ze samen met Peter vooral wil genieten. En genieten doen ook zeker van hun kleindochter die vol verwachting wachten op de nieuwe schommel die opa in de tuin gaat bouwen.**

**Zo te zien en te horen hebben Peter en Dicky het erg naar de zin op hun nieuwe stekje in Engelum!!**

**Van harte welkom en veel woonplezier!**

**de redactie**

[<<Terug](#)



