



Een natuurlijk drama

- [Begin pagina](#)
- [English page](#)
- [Engelum](#)
- [Geschiedenis](#)
- [Dorpsfoto's](#)
- [Kerkklokken](#)
- [Bewoners](#)
- [Dorpsbelang](#)
- [Verenigingen](#)
- [Jeugdclub](#)
- [De oude doos](#)
- [Woningaanbod](#)
- [Sponsors](#)
- [K.v.Sla Raak](#)
- [Museum](#)
- [Fietsroute](#)
- [Links](#)
- [Archief](#)
- [Redactie](#)
- [E-mail](#)
- [Gastenboek](#)



In de tuin van Douwe Riemsma in de Gronemanstraat was alles rustig en tevreden. De koolmeesjes knabbelden wat aan de nootjes...



en de mussen zaten rustig bij te komen in één van de struiken.



Maar plotseling dook er een sperwer uit de lucht en was één van de mussen te snel af.



Douwe had zijn camera bij de hand en maakte door het raam de volgende foto's.





Het geheel duurde niet langer dan twee minuten vertelde hij.





In die korte tijd werd de hele mus geplukt en verorberd.



De poes van de buren kwam nieuwsgierig even kijken, maar durfde niet tot de aanval over te gaan.









Na afloop was dit alles wat er van de arme mus was overgebleven.

Met dank aan Douwe Riemsma voor deze unieke beelden!

[<<Terug](#)