



## Vakantie vieren in Engelum

[Begin pagina](#)  
[English page](#)  
[Engelum](#)  
[Geschiedenis](#)  
[Dorpsfoto's](#)  
[Kerkklokken](#)  
[Bewoners](#)  
[Dorpsbelang](#)  
[Verenigingen](#)  
[Jeugdclub](#)  
[De oude doos](#)  
[Woningaanbod](#)  
[Sponsors](#)  
[K.v.Sla Raak](#)  
[Museum](#)  
[Fietsroute](#)  
[Links](#)  
[Archief](#)  
[Redactie](#)  
[E-mail](#)  
[Gastenboek](#)



Dit deed de 7-jarige Lea Josephine Arsand uit Duitsland. Zij was drie weken bij Lieuwe, Esther, Sanne en Mark Ynema aan het logeren, via de stichting, [www.europakinderhulp.nl](http://www.europakinderhulp.nl).



**Dit was natuurlijk voor iedereen eerst heel spannend. Lea wist niet bij welke vreemde mensen zij in huis kwam en de familie Ynema wist niet of het wel goed zou klikken met het Duitse meisje.**



**Maar toen Lea uit de bus stapte voelde het meteen goed. Lea ging in de auto mee naar Engelum en had wel trek na een lange busreis. Ze kreeg 's avonds lekker patat en bitterballen en dit vond ze heerlijk.**

**Ze is gek op eten en suze's (snoep) Dit was dan ook het eerste woord wat de verlegen Lea aan Esther duidelijk maakte. Lea houdt van lekker eten en in het begin was het dan ook pik in 't is winter, je weet maar nooit wanneer je weer wat krijgt.**

**Esther werd later al gauw mem genoemd en Lieuwe heit. Lea leerde Esther Duits en Esther leerde Lea Fries.**

**Dit ging prima ze snappen elkaar prima, "se giet gewoan yn't soch mei". En ach papa Lieuwe spreekt prima Duits.**



**Ook het contact met Sanne en Mark moest eerst wel wennen maar het is nu net als echte broertjes en zusjes.**

**Samen spelen maar ook wel eens samen ruzie maken. Het is wel heel goed voor onze kinderen, aldus mem Esther om dit samen als gezin te doen. Je leert er heel veel van en het is een prachtige ervaring.**



**Ook Lea heeft het prima naar haar zin kan je wel op de foto's zien. Ze hebben zo nu en dan een uitstapje gemaakt en Lea keek haar ogen steeds weer uit wat er allemaal te beleven is in Nederland.**



**Lea was in het begin van haar vakantie wel een beetje verlegen, ruimde keurig de tafel mee af en was heel rustig. Paste zich aan bij de volwassenen.**

**In de laatste week werd ze weer kind, lekker spelen en ondeugend. Op bed giechelen en kletsen met Sanne tot 's avonds laat. Duits en Fries is totaal geen probleem. De kinderen snappen elkaar prima.**

**Overdag speelt ze met de playmobiel, nintendo of ze is mooi aan het kleuren, buiten aan het spelen.**



**Het zwembad in de tuin bij Lieuwe en Esther is ook heerlijk om in te spelen en te zwemmen. Lea laat mij dan ook een paar keer zien hoe goed zij onder water durft.**

**Wat een verschil met waar ze vandaan komt. Ze woont in Duitsland in de buurt van de uranium mijnen. Het is een arm gebied.**

**Lea woont daar met haar moeder en oudere broers en zussen (zij is de jongste van 6 kinderen) in een flatgebouw. Waar ze de douchen en wasruimtes moeten delen. Nu heeft ze een privé-zwembad!**



**Je hoeft dan ook geen overdreven dingen te doen als je een vakantiekind te logeren krijgt. De gewone dagelijkse dingen als een gezinsleven is al een hele belevenis. Ze kunnen even kind zijn. Er wordt voor hen gezorgd en ze hoeven zelf even niet ze zorgen.**



**Het is dan ook belangrijk dat er steeds weer gezinnen, zoals de familie Ynema zich aanmelden als gastgezin.**

**Esther las over deze stichting in Doarp en Sport en keek op hen site [www.europakinderhulp.nl](http://www.europakinderhulp.nl) voor informatie, gooide het thuis in de groep en genieten nu 3 weken van Lea.**

**Er is een prima begeleiding vanuit deze organisatie. Je hebt eerst een kennismaking/informatieavond en**

tijdens het verblijf van het vakantiekind heb je nog een dag. Daar kun je ervaringen uitwisselen met ander gastgezinnen en vragen stellen. Het is een heel waardevolle ervaring voor gastgezin en vakantiekind.



Lea krijgt dan ook een boekje mee met heel veel foto's van deze vakantie en kaartjes en krabbels van haar vrienden hier in Engelum. Zo kan ze thuis nog vaak denken aan deze drie weken en vertellen aan haar familie en vrienden hoe het in Engelum was.



En dit was allemaal mogelijk door haar Nederlandse papa en mem, Lieuwe en Esther, die haar met pijn in het hart weer laten gaan. Maar natuurlijk hoort ze thuis bij haar eigen moeder en gezin. En ze gaat niet met lege handen. Ze heeft een tas met cadeautjes mee voor haar broers en zussen en allemaal lekker dingen mee van de

**bakker.**

**Maar misschien volgend jaar weer!**

---

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:



[<<Terug](#)