



Weer naar school...

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Ja, de wekker gaat weer heel vroeg op zo'n eerste schooldag...



Eerst even ontbijten natuurlijk.



En daar zijn we al bij de Martenaskoalle in Bitgummole.



Meester Jan Braaksma houdt een oogje in het zeil op het schoolplein.



En zo langzamerhand komen er meer leerlingen op het plein.



Het weer is niet zo best op deze eerste schooldag.



Maar de leerlingen vermaken zich wel..



Met bijvoorbeeld een partijtje voetbal op dit onverwoestbare doel.



Oeps! Bijna de bal in de vijver...



En deze meisjes zijn gewoon heel blij om elkaar weer te zien!



En voor je het weet is de eerste schoolmorgen al weer voorbij.





En zoals altijd staan de moeders al weer klaar bij de weg...

Met dank aan Kirsten en Sigrid!

[<<Terug](#)