



Vrijwilligersavond Stichting Dorpshuis

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Het begon allemaal in de namiddag met koffie...



en oranjekoek.



En al snel kwam de soep...



en een uitgebreid voorgerecht.



Allemaal verzorgd door café "Het Grauwe Paard" uit Marssum natuurlijk.



Maar er kwam nog veel meer.





En het ene zag er nog lekkerder uit dan het andere; aanvallen dus!





De vrijwilligers lieten het zich prima smaken!







Na het hoofdgerecht was er nog een toetje.



Met o.a. vruchten en ijs met slagroom.



Dit was, zo hebben we ons laten vertellen, gemaakt door Petra; en daar kun je zoiets natuurlijk ook gerust aan overlaten.



Ook dit zag er heerlijk uit, en je moest het natuurlijk niet laten smelten!



En het smaakte nog beter!



En natuurlijk ruimen de vrijwilligers hun eigen rommel op.



Zodat alles weer klaar staat voor het volgende evenement!

[<<Terug](#)