



15 vragen aan Geertje Krikke

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



1. Wie ben je, hoe oud ben je, en waar ben je geboren?

Ik ben Geertje Krikke Huitema , 36 jaar oud, geboren en opgegroeid in Marssum.

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?

Ik ben nog steeds verliefd op Sander Krikke , waarmee ik bijna 9 jaar ben getrouwd. Samen hebben we twee kinderen, Alexander (4 jaar) en Tymen (bijna 2)

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ik werk als Weekend-, avond-, en nacht hoofd verpleegkundige in het verpleeghuis/ revalidatiecentrum Bornia Herne.

4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?

Ik werk nu alleen maar onregelmatige tijden, dit is ideaal voor de kinderen. Als ze wat ouder zijn wil ik graag weer in het ziekenhuis werken (dagdiensten) of iets totaal anders, iets op interieur of tuin gebied.

5. Wat is je grootste passie/hobby?

Tuinieren, reizen, knutselen, lezen en tekenen. Als we klaar zijn met verbouwen wil ik graag een schilder cursus volgen.

6. Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?

Wakker maken? Laat me alstublieft een nacht doorslapen. We worden 's nachts bijna elke nacht nog gewekt door de jongste.....

7. Wat vond je tot nu toe de leukste film, wat vind je het leukste boek, wat vind je het lekkerste eten, wat is je favoriete CD en wat is je favoriete vakantieland?

Film: Ik zie de laatste tijd weinig films, maar Sixth Sense is me nog bijgebleven als een mooie film.

Boek: Duizend schitterde zonnen van Khaled Hosseini en op dit moment lees ik veel boeken van Karin Slaughter, ook erg verslavend.

Eten: Italiaans en Thias eten vind ik erg lekker, maar ook stampot boerenkool.

Vakantie land: We zijn al in veel verschillende landen geweest, juist de verschillen maakt een land zo uniek en mooi. We gaan eigenlijk nooit twee keer naar het zelfde land, maar Sri Lanka, Brazilië en

Australië zou ik best nog eens heel willen.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

In de Leeuwardercourant stond een advertentie van een boerderijtje, waar je op inschrijven kon. Dit was de eerste keer dat we een huis bezochten, we waren niet echt zoekende (we hadden net een vakantie van 2 maanden Zuid Amerika geboekt), maar dit droomplekje konden we niet aan onze neus voorbij laten gaan. We hebben geboden, wat wij vonden wat het waard was (wel flink onder de richtprijs). Er waren slecht 3 bidders, waarvan wij de hoogste en zie daar....

9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?

De komende 30 jaar blijven wij wel hier, we hebben hier een schitterend mooi stekje en fijne burens.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?

Ik geniet van elke dag en elk moment, dat onze kinderen in zoveel vrijheid en veiligheid kunnen opgroeien in Engelum. Maar misschien is de eerste ochtend dat we wakker werden in Engelum wel het mooiste moment.

11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?

In plaats van een dorps huis een multifunctionele ruimte met de zelfde faciliteiten als in het dorps huis, maar dan ook de mogelijkheid voor een " en lytse bib" en kinderopvang. Ook een zwembad bij het dorps huis evt. met strand zou leuk zijn en gemakkelijk voor de spelletjes voor "de Merke" .

12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?

Je kent snel iedereen, gezellig en behulpzaam en er wordt veel georganiseerd voor zo'n klein dorpje.

13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?

De Merke, deze organiseer ik deels mee. We zijn al druk bezig met het bedenken van een spetterend programma.

14. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke suggesties voor de site?

Als ik de computer opstart komt hij automatisch op www.engelum.com, ben dus altijd op de hoogte wat er speelt in het dorp en ik zou zo zeggen ga zo door.

15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?

Hotmail, Hyves, marktplaats, Google en Riksja Travel.

Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van alles zijn)

Nee, het is goed zo.

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:



[<<Terug](#)