



Cadeau winkel Fleur & Fun te Beetgum

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Overkomt het u ook wel eens? Een verjaardag en geen cadeautje. De stad in is vanwege de drukte op zaterdag middag een hele onderneming.



Tsja, dan is een leuke cadeau winkel welkom! Niet alleen origineel, maar ook nog eens betaalbare cadeautjes. Ook kun je bloemwerk op bestelling laten maken. Voor elk wat wils, van baby cadeautjes tot een kleinigheid voor vaderdag. Dit alles kunt u vinden bij Fleur en Fun.



We willen u graag even voorstellen aan Hennie Nauta. Zij opende 6 november haar winkeltje Fleur en Fun. aan de Doniastrjitte te Beetgum.



Hennie komt oorspronkelijk van Warten, waar ze samen met haar man een boerenbedrijf runnde. Nu deze is overgedragen aan haar zoon, is er tijd en ruimte voor andere dingen.



Hennie heeft jarenlang ervaring in de bloemschikkerij. Was daarnaast taxichauffeur. Maar sinds de crisis werd dit bedrijf opgeheven en kwam ze 'op straat te staan'. Stil zitten kan ze niet. Dus ging ze aan de slag met haar idee, een winkeltje openen. Hierin kan ze haar creativiteit kwijt. Ze maakt o.a zelf zeep kettingen.



Ook gaat ze wel eens met haar assortiment naar fairs of workshops.



Bloemstukken doet ze sinds kort op bestelling. Omdat ze wanneer ze boeketten voor de verkoop maakt, ze niet altijd worden afgenomen. Dat vindt ze zonde van het materiaal.



Dat ze haar inmiddels weten te vinden is duidelijk. Komend weekend maakt ze bloemstukken als prijzen voor de dames kaatspartij.



Hennie wil graag 'klein' blijven met haar winkeltje. Zo kan ze ook nog andere dingen ondernemen. Ze werkt nog graag mee op de boerderij van haar zoon, waar ze o.a een kaasmakerij en winkeltje hebben.



Al met al veel activiteit Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan eens vrijblijvend langs bij Hennie Nauta in haar winkel Fleur en Fun. Laat u verassen door de diversiteit.. en zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen

[<<Terug](#)