



Jelle B in Skerne Wibe

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



JelleB is de spontane jongen uit het noorden van Nederland die gewapend met alleen zijn gitaar iedere zaal op zijn kop weet te zetten! Zijn carrière als zanger/gitarist begon op het toeristische eiland Ameland waar in 1 zomer een basis werd gelegd voor vele succesvolle optredens.



Gisteravond was hij te gast in Skerne Wibe. Er was eerst niet veel publiek maar dat deed Jelle niet.



Hij wist de sfeer wel te maken, met zijn veelzijdigheid aan muziek en zijn vrolijke en spontane manier van optreden.



Later op de avond werd het drukker en werd er zelfs gedanst en uiteraard gezongen.



Ook waren er (gast) optredens van onder andere Theun Larooi en Gosse Pieter de Vries.





Een ware Jam-sessie ,en dat in ons kleine dorpje Engelum!





Enthousiasme is de kracht van JelleB; links, rechts, voor, achter of met zijn allen op het podium, niets is JelleB te gek. Een show van JelleB is een doe-en-zing-mee-feest afgewisseld met te gekke nummers die de mooiste herinneringen terug brengen naar jouw feest.





Met een breed repertoire weet JelleB iedereen aan te spreken en is hij voor ieder feest geschikt. Ondertussen is JelleB uitgegroeid tot een wandelende Ipod. U roept, hij speelt.





Met zijn eerste single “Vriendinnen” was JelleB de hoogste steiger in de radio NL top dertig en stond hij weken lang in de mega top 100. Dit succes proeft naar meer en wordt er daarom hard gewerkt aan zijn debuutalbum!

[<<Terug](#)