



Op bezoek bij Fred en Hennie Mulder

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Eigenlijk waren we nieuwsgierig naar het bedrijf van Fred en Hennie, Vivante woon top 10. Al snel bleek dat we als redactie niet helemaal op de hoogte zijn van de actualiteit. Fred en Hennie hebben al in 2008 hun zaak overgedaan aan de eigenaar van Friesland tapijt. En vervolgens kreeg het de naam Vivante Friesland. De overdracht was inclusief personeel. Fred en Hennie zijn beide nog werkzaam in het bedrijf. Maar wel met die vrijheid, dat ze zelf hun vrije tijd kunnen indelen. Hennie doet de administratie en Fred houdt zich bezig met de verkoop. Door hun jarenlange ervaring hebben ze een grote en trouwe klantenkring opgebouwd, zoals provincie, zorginstellingen en natuurlijk hun particuliere klanten.



Fred heeft het ondernemen van zijn ouders meegekregen. Hij groeide op in een groot gezin, waar uiteraard niet voor elk kind een plek in het bedrijf was. In 1982 is Fred begonnen met zijn bedrijf: Woon top 10 in Hardegarijp. Al snel groeide het bedrijf en uiteindelijk werd het Vivante Woon top 10. Een landelijk keten wat zich richt op inrichting op een hoger niveau. Nu na de overname is het Vivante Friesland. Eigenlijk verkopen ze alles op het gebied van inrichting, behalve meubels. Ze verkopen als het ware een ' totaalpakket', wat vaak

begint met een goed advies. Hierdoor zijn ze ook vaak projectmatig bezig. Waarbij u kunt denken aan recreatiewoning inrichting etc. Eerder vertelden we dat Fred en Hennie na de overname meer ruimte kregen voor hun eigen vrijetijdsbesteding. Fred is namelijk met 'deeltijd pre pensioen'.



Waardoor er meer ruimte kwam voor hun passie; het zeilen.

Fred en Hennie hebben samen een passie voor de watersport, en met name het zee zeilen. Fred is vanaf zijn jeugd al op het water te vinden en later deelde Hennie al snel deze passie. Toen hun kinderen, Jaap en Rik nog klein waren, gingen ze veel naar de waddeneilanden. Zoon Jaap heeft samen met zijn vriendin Femke 8 maanden in het Middellandse zee gebied gezeild, Fred en Hennie hebben toen 3 weken mee gezeild langs de Costa Del Sol.



Hennie is van de navigatie en 2 jaar terug hebben ze samen nog het vaarbewijs gehaald. Afgelopen zomer zijn

ze dan ook 8 weken weg geweest. aanvankelijk wilden ze naar de oost kust van Engeland, maar zijn niet verder gekomen dan Nieuwpoort vanwege het slechte weer.



Zo varen ze langs de mooiste ' plaatjes'.



de krijtrotsen van Denemarken



vakantie in Zweden, varemd door de scheren.

Fred en Hennie, bedankt voor de gastvrijheid en jullie verhaal. we wensen jullie namens de redactie veel werk en zeilplezier.

[<<Terug](#)