



Reis naar Sumba

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[AED info](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



In oktober van het afgelopen jaar ben ik, samen met mijn dochter en schoonzoon, Nienke en Arjen, naar het Indonesische eiland Sumba gereisd.

Daar hebben we 2 weken doorgebracht op een meisjesinternaat dat onderdeel is van de Stichting Ontluikend Sumba (SOS).

Deze stichting heeft als doel: de verlening van materiële steun aan- en de bevordering van sociale en medische zorg voor sociaal zwakke groeperingen op Sumba, Indonesië.

Onze familieroots liggen in Indonesië, waardoor dit land ons na aan het hart ligt.

Sumba hoort bij de armste gebieden van Indonesië en ziektes als malaria, tbc en tyfus komen er nog veel voor.

Het eiland Sumba



Sumba is een betrekkelijk geïsoleerd eiland en heeft, door de grote droogte en onvruchtbare grond, weinig duidelijke economische perspectieven.

De meerderheid van de bevolking leeft onder de armoedegrens en hulp wordt door de staat maar zeer beperkt verstrekt.

Het eiland ligt zo'n 400 km ten oosten van Bali en is 2x zo groot als Gelderland. Er wonen ongeveer 650.000 mensen.



Oost-Sumba is erg droog; men leeft er van vis, maïs en de verkoop van karbouwen. West-Sumba is vruchtbaarder waardoor er ook rijst verbouwd kan worden. Verder leeft men daar van de visserij en handel. Ook de vele kapokbomen en het kweken van cashewnoten zorgt voor inkomsten.

Er zijn een aantal autowegen maar over het algemeen is het eiland moeilijk te bereizen.

Toch biedt Sumba ook veel moois: schitterende stranden met de mooiste surfgolven (en je komt er geen mens tegen..), prachtige uitzichten en indrukwekkende traditionele dorpen en mensen.



Wij verbleven op het internaat in Weelonda, waar 12 meisjes wonen. Dit internaat is door SOS gebouwd en in 2010 geopend. Als gast kun je daar voor €10,- per nacht logeren. De opbrengst is geheel voor de stichting. De meisjes hebben een eigen kamer, kunnen elke dag naar school (soms wel een uur lopen) en krijgen 3x per dag een maaltijd: rijst, groente, vlees of ei. Ze houden hun eigen kamers schoon en doen elke dag klusjes op het terrein en in de huishouding.

Ook kunnen ze een winkeltje (toko) waarin mensen uit de omgeving goedkoop elementaire dingen kunnen kopen. Ook deze opbrengst is voor de stichting.

Weelonda



Op maandag, woensdag en vrijdag komen er kleuters uit de buurt naar het internaat. Ze krijgen een paar uurtjes les en na afloop een maaltijd.

Voor de kleuters hadden we allemaal spulletjes meegenomen: ballonnen, springtouw, bellen blazen, gekleurd papier enz.

Met de meisjes zijn we een dag naar het strand geweest, met z'n allen in een oude truck een paar uur door de rimboe, maar wat was het een feest.

Ons verblijf



Het is 7 dagen per week een strak ritme: 5 uur opstaan, kamer opruimen; 6 uur eten en daarna naar school. 12 uur eten en daarna rusten (dat mag ook wel bij een temperatuur van boven de 40 graden.) 15 uur: klusjes op het terrein en in de huishouding, 17 uur ontspanning in de vorm van volleybal en badminton (en nog steeds is het 37 graden, dus we hebben wat afgezwet..), 18 uur eten, daarna huiswerk maken en ontspannen en om 21 uur naar bed.

We hebben gezongen en gedanst met de meiden, de keuken uitgesopt, de was gedaan, naar de pasar (markt) geweest enz.

Ook op zaterdag gaan de kinderen naar school, op zondag willen ze naar de kerk, omdat ze katholiek zijn. SOS werkt vanuit een neutrale grondslag maar de meisjes komen uit katholieke gezinnen. \

Hulp



De leefomstandigheden van veel gezinnen is erbarmelijk. Veel mensen kloppen aan bij SOS om hulp. Er worden voedselpakketten uitgedeeld en soms worden er materialen verstrekt om de huizen in ieder geval waterdicht te maken. Ook heeft SOS een aantal scholen opgeknapt en lokalen bijgebouwd.

Hulp



In dit huisje, vlak naast het internaat, wonen zo'n 10 mensen. Twee meisjes die hier wonen komen iedere dag naar het internaat om mee te helpen.
In ruil daarvoor krijgen ze eten en wordt hun schoolgeld door SOS betaald.



We hebben een school bezocht, een aantal kilometers verderop, midden in de rimboe. We konden er nu per auto komen, omdat het heel droog was. In het regenseizoen is lopen de enige optie. Deze school is door de Stichting gebouwd en we zijn samen met Judith Marijke Dalmeijer (frontvrouw van SOS) op werkbezoek geweest. Er is nauwelijks lesmateriaal en er zitten te veel kinderen in de klas. We hebben een jongen meegenomen naar het ziekenhuis, omdat hij een rare oogziekte had. Maar ook het ziekenhuis heeft maar beperkte mogelijkheden..



De kinderen van het internaat worden financieel ondersteund door adoptieouders. Dat geeft hun de mogelijkheid hun school af te maken en verder te studeren in de gezondheidszorg of het onderwijs. Zo'n vervolgstudie kan vaak niet op Sumba, daarvoor moeten de studenten naar Java of Bali. SOS verplicht de studenten om na hun studie terug te komen op Sumba en daar minimaal 10 jaar te werken. Op deze manier keert de kennis op het eiland terug en dat is een belangrijke stap in het vooruit helpen van Sumba. Ook ik heb er dus een "dochter" bijgekregen, Lusy, die nu nog op de middelbare school zit en daarna de verpleging in wil. Naast de kinderen van het internaat zijn er nog een paar honderd kinderen op Sumba van wie het schoolgeld betaald wordt door financiële adoptieouders die zich hebben aangemeld bij SOS.

Steun S.O.S voor een beter Sumba!



In juni/juli ga ik weer naar Sumba, samen met m'n zusje om "mijn" adoptiekind te bezoeken en een paar weken bij de meisjes te zijn.

Judith Marijke Dalmeijer is de zomermaanden in Nederland om geld te verdienen voor SOS en dus zijn de meiden een aantal maanden op zichzelf aangewezen. (wat ze overigens erg goed kunnen!)

We hebben diep respect voor Judith Marijke Dalmeijer, de frontvrouw en voorzitter van SOS en we doen er alles aan om haar werk te steunen.

Dat kan op vele manieren, alle kleine beetjes helpen.

Wilt u meer weten of zich aanmelden als sponsor (eenmalige giften zijn ook welkom) dan kunt u contact met mij opnemen of ga naar de site van SOS:

www.sumba.nl

Bedankt voor uw aandacht!

Clara Rullmann

Harnedyk 2

9038 TP Ingelum

058-2532936

[<<Terug](#)