



Nieuwjaarsduik 2012

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[AED info](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



De Mayebeam organiseerde ook dit jaar weer de nieuwjaarsduik.



En er was nogal wat veranderd sinds de vorige keren. Zo werd er nu gedoken met behulp van een opblaasbare

duik-glijbaan. Ook de plaats van deze happening was veranderd. Het vond nu plaats bij de ijsbaan.



En al vroom het dit jaar niet.....KOUD was het wel. Het zijn dan ook echte bikkels die deze duik aandurven!









Na de duik was er warme snert zowel voor de deelnemers als het publiek.





En na dit spektakel gaat iedereen weer lekker naar zijn warme kachel en op naar de overgebleven olieballen.



En over bikkels gesproken...

[<<Terug](#)