



De Ingelumer tsjerke in miniatuur

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[AED info](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



De tsjerke fan Ingelum, zoals wij hem allemaal kennen.



En hier de exacte kopie op schaal in de woonkamer van Ynema.



Is het geen pronkstuk?





De originele naam is: Christoffelkerk



De kerk is tot in detail uitgewerkt. Hier zie je door het raam, de kroonluchter branden.



Ook de klimop bekend van de kraaiennesten ontbreekt niet.



Hier de kerk van boven, zonder dak. Helemaal boven ziet u het orgel.



Details , zoals de waterput, zonnwijzer, alles is aanwezig.





En natuurlijk het uurwerk.





De achterkant van de kerk. De waterput welke nog steeds gebruikt kan worden voor het verzorgen van de bloemen en planten op het kerkhof.



Zelfs op het dak is alles precies nageemaakt.



De haan in bladgoud.



Het resultaat is verbluffend. Wat er in de toekomst met de kerk gaat gebeuren, weet Ynema nog niet, maar het is een prachtig item om nog eens ergens tentoon te stellen. Een prachtig staaltje vakwerk!

[<<Terug](#)