



## Halleluja sjongt gedichten út “The lord of the rings”



Afgelopen zondagmiddag gaf het koor Halleluja o.l.v. Feike van Tuinen, een concert in het kerkje van Ingelum.

[Begin pagina](#)  
[English page](#)  
[Engelum](#)  
[Geschiedenis](#)  
[Dorpsfoto's](#)  
[Kerkklokken](#)  
[Bewoners](#)  
[Dorpsbelang](#)  
[AED info](#)  
[Verenigingen](#)  
[Jeugdclub](#)  
[De oude doos](#)  
[Woningaanbod](#)  
[Sponsors](#)  
[K.v.Sla Raak](#)  
[Museum](#)  
[Fietsroute](#)  
[Links](#)  
[Archief](#)  
[Redactie](#)  
[E-mail](#)  
[Gastenboek](#)





**Gelukkig viel het met de weersomstandigheden mee. De aangekondigde ijzel bleef weg en daar kwam het zonnetje voor in de plaats. Hierdoor was het voor de medewerkers en belangstellenden geen probleem om naar Ingelum te komen.**



**We werden welkom geheten door Djoke Nauta.**



Het koor opende het concert met een fries blokje religieuze liederen.







Hierna speelde de pianiste Sjoukje van der Velde een “sneintomiddeis knipperke”





Liuwe Westra kreeg hierna het woord en hij vertelde enthousiast over zijn fryske oersetting fan “The lord of the Rings”.



It wichtichste ûnderdiel fan it optreden binne fjouwer lieten út “Master fan alle ringen”, Liuwe Westra syn Fryske oersetting fan it bekende “Lord of the rings fan J.R.R. Tolkien. It wurk fan Tolkien is by miljoenen minsken oer de hiele wrâld bekend. Syn boeken binne nûmmer 3 en 4 yn é top 10 fan meast ferkochte boeken oer de hiele wrâld. Al dy miljoenen hawwe yn dy boeken ek in stikmannich gedichten sjoen. Mar noch net ien hat dy gedichten ek sjongen heard, sa’t Tolkien it bedoeld hat.





**Tolkien hat syn gedichten nammentlik bedoeld as lieten, ek al steane der gjin wizen by. Yn'e measte oersettings, lykas de Nederlânske, is it oarspronklike ritme fan de gedichten ek weiwurden. It bysûndere fan de Fryske oersetting is, dat de gedichten eksakt itselde ritme holden hawwe as it Ingelske orizjineel.**



**Hjir is komponist Feike van Tuinen mei oané gong gien. Hy komponearre by in fjouwertal gedichten wizen, dêr't sawol de Fryske oersetting as it Ingelske orizjineel op te sjongen binnen. En wy yn Ingelum hiene de Primeur.**



Halleluja song dizze prachtige lieten en tuskentroch kriigen wy útliz fan Westra oer dizze lieten.







**De dames van het koor droegen deze middag “ringen” om hun hals en de mannen hadden een hamer op de revers.**



**Het was een afwisselend programma en zeker een aanrader voor de fans van The lord of the ring boeken en films.**





**Wilt u het Koor ook graag de gedichten horen zingen? Dat kan vanavond!**



**Vanavond , 2 februari, treed het koor nogmaals op in het gereformeerde kerk van Lollum. Het begint om 20.00 uur en kost €,-**

[<<Terug](#)