

woensdag, 25 februari 2015 00:00

EEN PARIJS DAKAR AVOND



Voor wie exact wil weten wat de Dakar Rally inhoud is het handig om even te google-en.



De avond was gevuld door een indrukwekkende diashow met foto's en filmmateriaal over de Dakar Rally. De spreker heeft zich 2 jaar op de rally voorbereid. Een tocht die 10.000 km lang is en hij in 14 dagen per motorfiets heeft afgelegd met heel weinig slaap en eten. De Rally ging op 31 december 2005 van start met 750 mensen, uit 40 landen, met 144 auto's, 62 vrachtwagens en 232 motorfietsen. Een ware aanslag op het lichaam. Het is pure topsport, zo'n Rally uitrijden en niet geheel zonder gevaar.





Je moet je voorstellen dat 1 etappe wel 900 kilometer lang kan zijn, waarbij je dus 14 uren achter elkaar op je motor zit, waarbij je continu moet navigeren en door de meest onherbergzame maar tegelijk mooiste natuurgebieden rijdt. Je leert dat het een spel is van navigeren en rijden, waarbij navigeren het allerbelangrijkste is. Dit gebeurt met het zogenaamde Roadbook. Een lange rol waar de route op 'uitgetekend' staat, die ook op bepaalde delen door de rijders wordt ingekleurd om gevaarlijk terrein te herkennen.



De spreker sluit zijn verhaal af door te zeggen dat hij door de Dakar Rally alles in het leven beter kan relativëren. "Iets is moeilijk?" "Iets is afzien?" Nee.. tijdens die Rally, dát was pas afzien!



1 van 2 passion4wheels

04

1 van 2 passion4wheels







Kortom, het was een heel interessante avond met een onderwerp wat ineens heel toegankelijk wordt en de voorzitter sluit dan op haar beurt dan ook af met de woorden 'diepe en diepe respect te hebben' voor het feit dat iemand een dergelijke tocht voor de eerste keer meedoet en uitrijdt. En daar is bewijs van: Een prachtige medaille, een dikke Dakar plak. Ingelijst en wel.

