

zaterdag, 13 februari 2016 10:43

14 VRAGEN AAN OUD INGELUMER FROUKJE RICHT BRUNIA

14 vragen aan een 'oud ingelumer'



1 Wie ben je ook al weer, hoe oud ben je en waar ben je geboren?

Mijn naam is Froukje Richt Lok – Brunia, ik ben 30 jaar oud en ik ben geboren op nummer 15 van de Gronemanstraat.

2. Wanneer ben je in ons dorp komen wonen?

Op 14 juni 1985 zo rond twintig over twaalf midden in de nacht.

3. Waar woonde je in Ingelum en met wie?

Met heit Germ en mem Els, Lieske, Simen Jan en Sjoukje heb ik gewoond op bovengenoemd adres. Poekie 1, Poekie 2 en Ayla hebben achtereenvolgens ook kost (brokjes) en inwoning (de papierbak of boven op de cv-ketelkast in de bijkeuken) gehad.

4. Hoe lang heb je bij ons gewoond en in welk jaar ben je uit Ingelum vertrokken?

Tot halverwege 2004 heb ik in Ingelum gewoond. Toen 4 maanden even niet, daarna weer even wel en in 2007 ben ik definitief uit Ingelum vertrokken.



5. Waar ben je naar toe verhuisd en waarom?

In de 4 maanden heb ik een blauwe maandag op kamers in Nijmegen gewoond bij een hospita. Ik was in de veronderstelling dat pedagogiek aan de universiteit een opleiding was die goed bij me paste. Al snel bleek dat de universitaire opleiding en een grote vreemde stad niks voor mij waren en ben ik heeeel snel weer terug naar heit en mem in Ingelum gegaan.

De definitieve (woon)breuk met Ingelum kwam door het gaan samenwonen met mijn vriend in Leeuwarden in 2007. We hadden beide een nieuwe studie opgepakt in Leeuwarden. Het pedagogische aspect komt hierin toch weer terug want ik heb aan de NHL de lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving gevolgd. Door een stage in het Fries Museum ben ik niet het onderwijs ingerold maar het museum en ben ik nu museumdocent. Mijn leslokaal beslaat in beide

museums zagezegd drie verdiepingen met allemaal verschillende mooie voorwerpen. Van heel oud tot heel nieuw, van piepklein tot metershoog.

Sinds augustus 2015 wonen we in Mantgum met z'n drieën. Na het afronden van de studies zijn we beide aan het werk in Leeuwarden maar de noodzaak om daar te blijven wonen was niet heel groot meer. Het verlangen om weer in een dorp te wonen begon zwaarder te wegen. We zijn getrouwd en heit en mem geworden van een zoon en die wilden we onbekommerd op straat kunnen laten spelen. Het huis begon ook al vrij snel te krap te worden met een klein kind erbij. Als je je warme prak eet tussen de box, de kinderwagen die nergens anders kan staan, twee was rekjes en wat al niet meer, dan verlang je naar wat meer ruimte om je heen. En dat hebben we nu gevonden.



6. Met wie woon je daar?

Sietzeklaas is mijn man en Hisse is 'myn lytse grutte mantsje'. Poes 'Moskje' hield het na twee verhuizingen in drie maanden voor gezien en trok het niet helemaal meer. (Nadat ons huis in Leeuwarden was verkocht moesten we drie maanden overbruggen voordat we het huis in Mantgum konden betrekken. In die tijd hebben we in het huis van mijn beppe in Kimswerd gewoond.)

Moskje is geadopteerd door een lief en rustig gezin in Sneek en gaat nu door het leven als Suze.



7. Wat doe je in het dagelijkse leven?

Sinds kort ben ik één dag in de week even van koninklijke bloede. Ik ben dus werkzaam als museumdocent in het Fries Museum en het keramiemuseum Prinsessehof. Voor het onderwijsprogramma voor de kleuters mag ik in het Prinsessehof verkled als Prinses Marijke mijn museumpaleis vol keramiek laten zien. (Het Prinsessehof is het voormalig stadspaleis van Marijke Meu /Maria Louise van Hessen Kassel, voorouder van koning Willem Alexander) Dat gaat in vol ornaat inclusief pruik en hoepelrok.

Maar als museumdocent mag ik nog veel meer bezoekers laten kennismaken met al het moois dat in Friesland is gemaakt of wordt bewaard. Kinderen van de basisschool tot Hbo-studenten, maar ook rondleidingen voor zakelijke partners van het museum tot gezellige clubjes van Vrouwen van Nu.

Daarnaast ben ik ook als receptioniste in de beide museums aan het werk. De dagen die ik niet hoef te werken ben ik lekker thuis bij Hisse en ben ik mem.

8. Bevalt het goed in je nieuwe woonplaats en waarom?

We zijn heel blij met ons nieuwe stek. We hebben ontzettend veel ruimte in en om het huis, een rustig plekje in een fijn dorp, een peuter- en basisschool, een supermarkt, bakker, noem maar op. Voor mijn werk loop ik naar het station in Mantgum en stap na 7 minuten weer uit de trein in Leeuwarden.

9. Kom je nog wel eens in Ingelum en heb je nog contact met dorpsgenoten?

Zo nu en dan ben ik in Ingelum omdat heit en mem daar natuurlijk nog wonen. Verder racen we er wel eens doorheen op weg naar korps. Sietzeklaas en ik spelen beide nog steeds bij brassband Looft den Heer in Beetgumermolen.

10. Wat mis je aan ons dorpje?

Ik mis vooral de dingen waar ik wat kinderlijke heimwee naar heb.

Het parkje zoals dat vroeger was. Veel bomen om in te klimmen en een crosspaadje om met je gammele kinderfietsje over heen te racen. Als we al langs 'de grutte jongens' durfden te gaan die vaak bij de hekjes aan de Harnedyk ingang rondhingen.

Het spelen op straat zomers tot in de late uurtjes, bijvoorbeeld tikkertje rond het Stork-busje dat altijd voor ons huis geparkeerd stond. En verstoppertje spelen aan het einde van de straat waar bij de groene kastjes in de tuin van Van der Plaats werd geteld. En de mooiste plek om je te verstoppen dan in de grote coniferen haag van Snoek senior was.

11. Bestaat de kans dat je ooit weer terug komt?

Nee, dat lijkt me niet waarschijnlijk. We zijn nog veel te blij met het plekje dat we nu hebben bemachtigd.



12. Wat waren ook al weer je hobby's of heb je nieuwe?

Zoals eerder genoemd speel ik nog steeds bij brassband Looft den Heer. Tot mijn achttiende heb ik geturnd bij Dynamyk. Als je me vraagt in de spagaat te gaan zitten dan kan ik dat nog steeds. Of ik het doe...

13. Kijk je nog wel eens stiekem naar engelum.com?

Het is nog heel lang mijn startpagina geweest maar de laatste jaren heb ik er niet meer op gekeken.



14. En heb je tot slot nog iets wat je kwijt wilt aan je oud dorpsgenoten?

Kom vooral eens langs in één van de museums 😊