

dinsdag, 20 september 2016 05:08

Nieuwe Bewoners



Manuel Draijer en Inge Born wonen sinds begin juli tot hun grote tevredenheid in Ingelum. Inge was vroeger met school vaak te logeren in de witte boerderij. Hier heeft ze hele goede herinneringen aan. Ze vond de mensen in Ingelum erg aardig en gemoedelijk. Toen ze op huizenjacht waren en op Funda zagen dat er in Ingelum een huis te koop stond waren ze direct enthousiast. Ook het huis was precies goed. De garage voor het sleutelen aan auto's was een must.



Inge en Manuel hebben twee gezamenlijke hobby's. De ene, het sleutelen aan auto's, hebben we net genoemd. De ander hobby is treinen. Inge is enthousiast geworden door Manuel. Ze gaan vaak op reis in de trein. Zijn lid van de NVBS, Nederlandse Vereniging Belangstellenden Spoor en Tramwegwezen. Manuel is bestuurslid van deze vereniging, afdeling Noord. Hij regelt oa sprekers voor de bijeenkomsten. Doet dan de techniek zoals laptop en beamer gebruik.



Hier ziet u Manuel met het vakblad op de rails. Hun gezamenlijke passie. Ze maken vaak reisjes naar Duitsland om treinen te spotten. Manuel is door de hobby van Inge gaan skiën. Dit is niet altijd zonder gevaar! Inge ging samen met Manuel naar de oefenpiste boven op de berg. Helaas voor Manuel was de weg naar beneden niet mogelijk met de lift. Hij ging in pizzapunt naar beneden maar niet zonder twee keer over de kop te gaan. Gelukkig konden ze hier beiden smakelijk om lachen.



Of ze beide keukenprinsen zijn weten we niet wel dat ze altijd druk aan het werk zijn. Manuel is in het dagelijks leven werkzaam als monteur technische dienst bij zoutfabriek Frisia in Harlingen. Soms heeft hij storingsdienst. Hij komt uit het dorpje Nijhuizum, vlakbij Workum. Inge werkt in Wolvega in de kaasfabriek Friesland Campina. Ze werkt in 3 ploegendienst en zorgt ervoor dat de kaas goed verpakt wordt. Ook verhelpt ze kleine storingen. Inge is heel blij met deze nieuwe baan en wil graag verder ontwikkelen naar procesoperator. Hiervoor werkte ze als productiemedewerker in de tomaten en komkommers etc. Inge woonde hiervoor in Franeker. Beiden woonden nog thuis en wonen nu voor het eerst samen in Ingelum. Het bevalt zeer goed. Had wel eerder gekund zie Manuel.



Als Manuel een paar dagen weg is , op treinenjacht, dan heeft Inge tijd om naar klassieke muziek te luisteren. Strauss is favoriet.



Tot slot vertellen zij nog dat iedereen uit Ingelum welkom is voor een kop koffie, maar laat jullie niet tegenhouden door bovenstaande foto!!! Wij vonden de koffie lekker. Natuurlijk wensen wij Inge en Manuel veel woonplezier in Ingelum.