

zaterdag, 14 april 2018 12:44

Op pad voor het dierenasiel



Met deze prachtige zelfgemaakte collectebus gingen ze op pad in Engelum.



Al snel raakte de pot lekker vol en kon er voor maar liefst 30,- geshopt worden. Aan alle dieren in het asiel werd gedacht. Van lekkere snacks voor vogels, honden, katten en konijnen tot speeltjes en verzorging



En op naar de Wissel in Leeuwarden



Daar werden de dames met open armen ontvangen en werd de buit uitgestalt.



En daar waren ze natuurlijk super blij mee!



Zie hier het resultaat!



Daarna kregen ze een rondleiding.



Deze katten lagen heerlijk te slapen.





Maar deze grote kater wilde wel heel graag geknuffeld worden



Er is zelfs een beauty salon voor de honden



Ook de knaagdieren worden goed verzorgd







Ze kijken allemaal op z'n liefst om maar een nieuw thuis plekje te krijgen



Namens ylse, Ymkje en de wissel bedanken ze alle engelumers die een donatie hebben gegeven voor het goede doel!