

zaterdag, 09 januari 2021 12:32

Nieuwe bewoners: Klaas, Nancy, Samantha en Stefan

Vandaag maken we weer kennis met nieuwe Ingelumers. We kregen het volgende verhaal van Nancy Dompeling uit de Folkert Klazingastraat.



Wij zijn hier sinds afgelopen augustus komen wonen aan de Folkert Klazingastrjitte 11.

We wilden al een tijdje net buiten Leeuwarden wonen.

Toen dit huis op Funda kwam hoefden we niet lang na te denken.

Een mooi huis op een mooie plek...

De mensen hier vinden we erg vriendelijk er gaat altijd wel een hand omhoog of er is even tijd voor een praatje.

Zomers zijn we hier wat minder vaak in de weekenden. Dan zitten wij geregeld op de camping.



Klaas:

Ik ben dakdekker en heb al een aantal jaar mijn eigen bedrijf.

En dit doe ik met veel plezier.

Naast mijn werk kan ik niet stil zitten en ben altijd wel iets aan het veranderen in of om het huis.

s'avonds mag ik graag film kijken of een spelletje doen met de kids.



Nancy:

Ik werk als huishoudelijk hulp. (Maar na een auto ongeluk afgelopen zomer nog deels herstellende)

Ik vind het heerlijk om in de keuken te staan met of zonder de kids.

Uitgebreid koken of gewoon een wat lekkers maken voor bij de koffie of thee.

Ook mag ik graag lezen, een spelletje doen wandelen of me uitleven op de bokszak.

Samantha:

Ik ben 12 jaar en zit in groep 8.

Deze groep maak ik in Leeuwarden af.

Ik vind het heerlijk om te dansen (tiktok) en kijk graag filmpjes of speel de sims.

Ook hou ik van spelletjes zowel binnen als buiten.

En vind het superleuk om jachtseizoen te doen.

Maar ik mag ook graag even tekenen of knutselen.

Ik heb een paar jaar aan judo gedaan maar ben net voor de zomer gestopt en sta nu ingeschreven voor paardrijden. En hoop dat ik snel een bericht ga krijgen dat ik kan gaan beginnen.



Stefan:

Ik ben in september 9 geworden.

Ik ga nu naar de martenaskoalle en zit in groep 6. Ik vind het een leuke school.

Ik ben erg verlegen maar uiteindelijk kom ik wel wat los.

Ik mag graag gamen het liefst de hele dag.

(Maar dat vind mijn moeder geen goed plan)

Ik hou ook van spelletjes en ook jachtseizoen is 1 van mijn favorieten.

Mag ook graag schieten met mijn nerfs.

Ik heb ook judo gedaan iets langer dan mijn zus. Maar ben net per 1 december gestopt. En op zoek naar een andere leuke sport.

Samantha:

Zien we volgende week met haar hobby terug op de site.



Deze 2 viervoeters shiva en dolar horen helemaal bij het gezin.

Dolar is ander half en erg speels.

Shiva ligt het liefst de hele dag te snurken.

onze Vlaamse reus mag ook niet ontbreken.

Hij heet snuffie en doet niet onder voor de honden... vanuit zijn ren is ie steeds aan het gek doen met dolar.



Verder hebben we nog een paar vissen rond zwemmen.. gewoon voor de gezelligheid.



Groetjes Klaas, Nancy, Samantha en Stefan.