

Oud Ingelum



We zien hier slager Doeke Dijkstra en zijn vrouw, de slagersknecht die de koe vasthoudt is Teake Schat die later in Dronryp slager is geweest, hij ligt begraven op het kerkhof van Ingelum. De foto is waarschijnlijk genomen rond de jaren 30 van de vorige eeuw. Zo te zien is het pand Harnedyk 20. Later was Jenne de Haan hier slager, die later slager was in Bitgum.

Nog even een verhaaltje dat Teake Schat vertelde over zijn tijd als slagersknecht in Ingelum. Vrijdags gingen de slagers naar Leeuwarden naar de markt om koeien te kopen, er werd dan vaak ook flink gedronken. Op een vrijdag was Doeke weer naar de markt en hij kwam maar niet thuis. Zijn vrouw zij toen tegen Teake je mag hem wel ophalen. Die is toen naar Leeuwarden gefietst met de transportfiets en heeft hem voor op de bagagedrager gezet en meegenomen naar Ingelum. Teake was niet zo groot en hij kon de fiets niet houden bij thuiskomst, en heeft zijn baas toen maar in de haag laten vallen!

Toen Teake slager was in Dronryp hielp ik hem vaak woensdagmiddag bij het uitbenen, wij hadden ook een slagerij in Menaam. Mijn vader was een vriend van Teake.

Men noemde Doeke ook wel Doeke Prúkje.

Met dank aan Anne Baarda en onze eigen Dicky Hahné.