

Oud Ingelum



Vorige week kregen we een foto van Ingelum toegestuurd van mevrouw Riny van der Leij-vd Heide uit lang vervlogen tijden die we even extra onder de aandacht willen brengen. Het gaat om een gedeelte van de Harnedyk. Links het huis van Marja Bruining, midden de familie Achterberg en rechts het huis van Ernest en René. Riny schreef het volgende: *Het linkse huis werd bewoond door Waslander. Van de 2 witte huizen bewoonden wij de linkerkant van 1947 tot 1953.*