



Verbouwing Skerne Wibe deel 5

- [Begin pagina](#)
- [English page](#)
- [Engelum](#)
- [Geschiedenis](#)
- [Dorpsfoto's](#)
- [Kerkklokken](#)
- [Bewoners](#)
- [Dorpsbelang](#)
- [AED info](#)
- [Verenigingen](#)
- [Jeugdclub](#)
- [De oude doos](#)
- [Woningaanbod](#)
- [Sponsors](#)
- [K.v.Sla Raak](#)
- [Museum](#)
- [Fietsroute](#)
- [Links](#)
- [Archief](#)
- [Redactie](#)
- [E-mail](#)
- [Gastenboek](#)

Het schoonmaken van de bouwput



Na het verwijderen van de vloer, staat de vrijwilligers een zware klus te wachten: het verwijderen van de balken.



Er wordt flink doorgewerkt want het zijn er nog al wat....





Terwijl er binnen gesloopt wordt, wordt er een gat in de achterwand gemaakt zodat de kraan er door kan om de grond te egaliseren.



Alle balken zijn er uit. Nu alle troep opruimen zodat de grond geëgaliseerd kan worden om de nieuwe fundering te plaatsen.



Gelukkig is er ook nu weer een grote ploeg vrijwilligers die met vele handen het werk licht maken.



Je vraagt je af of echt alles er uit moet....



En ja, dat moet! Tot de laatste steen!





En als dan alle troep verwijderd is, kan met de kraan de grond geëgaliseerd worden.





En niet alleen in de voormalige zaal wordt gewerkt, maar ook in de hal worden de voorbereidingen getroffen om het dorps huis te moderniseren. Voor het laatst op de pot bij Skerne Wibe. Het kan voor sommige vrijwilligers van belang zijn om met de volgende klussen hier rekening mee te houden.





En het blijkt maar weer, ieder heeft zijn eigen kwaliteiten die van pas komen bij de verbouwing.



En als men dan hard gewerkt heeft, dan is een 'koude klets' ook zèr verdiend! Gezellig op het terras van "De Ridder van Sint Joris"

Wordt vervolgd met deel 6...

[<<Terug](#)